



Hasselt

Shoppen voor meerwaardezoekers

Laat ons er geen doekjes om winden. De Stad van de Smaak mag dan een jenevermuseum en beiaardtoren rijk zijn, wie naar Hasselt komt, wil vooral ongegeneerd shoppen. En terecht. Het aanbod is al net zo groot als gevarieerd. Stijl zit de Hasselaren in het bloed en trends worden hier zeer ernstig genomen.

Cultuur voor meerwaardezoekers!

De Japanse Tuin

De grootste Japanse tuin van Europa vind je in Hasselt. Een zentuin die zijn gelijke niet kent en elk seizoen charmeert met zijn intense rust. Nu eens bloeien de kerselaars, dan weer bedekken lilies de vijver. En de hongerige kois die kronkelend voor hun brokjes vechten, maken altijd indruk. Net als de Japanse wafels met azuki of zoete bonenvulling. Kortom, een uitgepuurd schouwspel dat je even naar een ander continent katapulteert.

> Gouverneur Verwhilghensingel 23, japansetuin.be

Abdijsite Herkenrode

Ooit was dit de rijkste vrouwenabdij van de Nederlanden, vandaag gaat het er iets frivoler aan toe. Er is het belevingscentrum waar je alles over die geschiedenis te weten komt, een symmetrische kruiden- en inspiratietuin, een cafetaria en de Wijers, een natuurgebied dat je dankzij tal van wandelingen kunt doorkruisen. Vlakbij huizen nog steeds zusters die ons het geheim van een lang en gelukkig leven verklappen: 'elke dag drie goeie daden stellen, al is het maar een wc-rolletje vervangen'. Een nieuw voornemen is geboren.

> Herkenrodeabdij 4, abdijsiteherkenrode.be





Japanse Tuin

Je hoeft niet
naar Kyoto
voor dat
zengevoel.

*Abdijsite
Herkenrode*
